

Velorama

Zaterdag 19 januari 2019

4 graden onder nul De diverse chauffeurs hebben de ramen gekrabd en zijn vertrokken naar Nijmegen alwaar we / ze naar het fietsmuseum Verorama zijn gegaan waar we elkaar hebben ontmoet. Het eerste probleem waar Annet tegen aan liep was....Waar zet ik nu de auto neer!!!! Na drie plekken eindelijk de goeie



gevonden ☹️. In het museum verzamelde zich de groep van 8 personen. Annet, Peter, Adri, Carla, Janneke, Riet, Annelies en ik (Joop). Gebruikelijk de start met koffie en thee. Appelgebak was niet aanwezig in het museum. Na zo'n kwartiertje is ieder zijn gang gegaan. Het was erg rustig in het



museum waardoor wij alle ruimte hadden om lekker te fotograferen. Ik heb

sterk het idee dat we het allemaal naar ons zin hebben gehad. Onderlinge gesprekken en hier en daar de nodige adviezen over en weer (is ook het doel



van de fotoclub) betreffende de witbalans en diafragma's is

een ware aanvulling op de uitjes. Maar ook de nodige humor is aanwezig. Het verwonderde mij dat Annelies zich eindeloos kon verdiepen in de gaatje de zadels. Maar het antwoord was wel heel logisch. Stel dat je een windje laat..... Die



luchtdruk moet toch weg kunnen ☺️.



In het museum is ook op de kleine details gelet. Bijvoorbeeld de dames en heren toiletten. Ik kan daar van genieten dat ze alles zover door voeren. Maar ook voor diegene die met de fiets komen en een zachte band hebben is nagedacht.



De drie tellende verdieping met iedere verdieping veel geschiedenis in de volgorde van de tijd is mooi opgezet en zeer de moeite waard. Ook leuk dat Janneke nu voor de eerste keer mee is geweest. Ook zij heeft zich prima vermaakt en is lekker



bezig geweest.

