

Fotoutje Oostvaardersplassen

Zaterdag 20 april, een week voor Koningsdag, waren we bij de Konikpaarden in Natuurgebied Oostvaardersplassen Kitsweg 1 te Lelystad.

Het was een prachtige zomerse dag en we waren met een gezellige groep. Aanwezig waren: Joop, Adri, Jan, Flory, Nel, Erna en Riet.

Op het terras begonnen met koffie. Je zit daar aan het water en daar bleek het te krioelen van de paaiende vissen.

We hebben daarna een prachtige wandeling gemaakt door het "park".



Vogels zoals de rietgors, ganzen, roodborsttapuit, winterkoninkje, puttertjes kwikstaarten, zwaluwen en zelfs een braamsluiper, lieten zich vanuit het riet en de (kale) bomen fotograferen. (Zie foto's op FB en de Fotocirkelsite).

Op weg naar de uitkijktoren kwamen we een groep Konikpaarden met enkele veulens tegen. Ze stonden er te luieren en hadden ogenschijnlijk geen last van al die fotograferende mensen. Echt mooi zagen ze er niet uit. Een beetje armoedig, maar dat kan aan de tijd van het jaar liggen.

In de uitkijktoren hadden we uitzicht op een kale vlakte met waterpartijen en in de verte rietkragen waar grote groepen herten en reeën en runderen rondliepen. Het leek bijna een paradijs, echter geen grazige weiden.



Op de terugweg kwamen we langs prachtige rietpartijen en vennen. Het was een mooie zonnige dag.

Na afloop hebben we het uitje afgesloten met een hapje en een drankje.
Uit latere berichtjes vernomen dat enkele fotografen nog langs de bollenvelden zijn gegaan, die ook in de polder ruim aanwezig zijn .



Riet Agterhuis.