

**Zaterdag 15 december 2018**  
**DAF-museum Eindhoven**



Om kwart voor tien kwamen we aan in Eindhoven. We zijn Annet, Peter, Pedro, ik (Joop) en René de man van Annet. Na een reis van 1 uur en 3 kwartier waren we aan koffie toe. Helaas geen appelgebak maar een koude appelflap.

De bar mevrouw keek op toen ik vroeg of ze even in de magnetron opgewarmd kon worden.



Na de koffie is ieder zijn gang gegaan. Het is één grote hal, maar we konden ons best vermaken. Lekker creatief gewerkt en gefröbeld.

Mooi is het de geschiedenis van DAF ("van **D**oorne's **A**anhangwagen **F**abriek") te zien. Veel herinneringen van vervlogen tijden. Gelukkig had ik mijn statief bij me en een polarisatiefilter. Die kwam echt van pas. Zoveel reflecties 😊.



De 150 vrijwilligers (gelukkig niet allemaal aanwezig) hadden geen gebrek aan spraak. We hadden geen rondleiding geboekt, maar hoorden genoeg van deze enthousiaste mensen die zeker ouder waren dan ik.

Rond half 1 hebben we ons tegoed gedaan een lunch(je). Daarna tot 3 uur nog wat foto's gemaakt. Al met al een gezellige dag.



De bijzonderheden op deze dag waren:



Pedro kwam ik regelmatig liggend op de grond tegen,

Peter Soede was een heerlijke lunch met een (te) grote beker warme chocolademelk met heel veel slagroom aan het nuttigen, Annet was met iedereen aan het praten.

En ik heb gewoon serieus gewerkt.

Nieuw: René een vreemde eend in de bijt. Die is mee gegaan om te kwijlen bij de miniatuur auto's. En dat was ook best gezellig.



Joop