

## FOTO Cirkel 121

Fotoweekend 2019. Naar Twente van 17 t/m 19 mei met Annet, Annelies, Carla, Riet, Adri, Wim Pedro, Joop en ondergetekende (Flory)

Vrijdag 17 mei, start van het fotoweekend in Twente e.o. Het wordt vroeg opstaan om 7.45 wordt ik opgehaald door Riet om naar de verzamelplek te gaan bij Carla. Daar komen de 3 A's ook naar toe. (Annet, Annelies en Adri)

Vandaar vertrekken we met twee auto's richting Enschede. We hebben een voorspoedige reis en zijn dan ook mooi op tijd in Enschede bij restaurant Punto. Deze is zelfs nog maar net open en de koffie moet nog doorlopen.

Ondertussen arriveren Joop en Pedro ook. (Later in de middag zal ook Wim nog aansluiten). Voor we de dag starten is er koffie met een overheerlijke appelpunt. En onze gids voor deze ochtend, Frits meldt zich ook. Een kwiek mannetje van 83 jaar, die veel weet te vertellen maar alles 'later verteld'. Na de koffie gaan we op weg om Enschede door de ogen van Frits te verkennen.

Omdat wij natuurlijk graag foto's maken, daar komen we tenslotte voor, hebben we het schema van Frits wel in de war gemaakt en begint zijn verhaal ergens middenin en al lopende door de stad komt hij overal op terug. Dit was een steeds wederkerende uitspraak van hem. Maar gelukkig kon hij ons toch veel leuke anekdotes en mooie bezienswaardigheden laten zien van Enschede.



Via het H.J. van Heekplein met winkelcentrum de Klanderij welke deels een overdekte passage heeft gaan we door mooie kleine straatjes richting het Koningsplein. Dit plein verbindt het Medisch Spectrum Twente. Op dit plein staan artistieke bomen gemaakt door Arne Quinze een Belgische kunstenaar.

Daarna lopen we terug via de Walstraat. Eén van de smalle historische straatjes rond het stadscentrum langs Theater Sonnevank. Een leuk gebouw met allemaal verschillende en gekleurde versierselen rond de ramen.



Verder nemen we nog een kijkje in een hofje met uitzicht op de Jacobskerk en een dak met bijzondere beelden. We bereiken de Oude markt. Hier bevindt zich het uitgaansleven van Enschede. Op deze morgen is er nog niet veel te beleven, maar als we later op de dag langs komen zie je dat de Oude markt wel begint te leven.

We staan stil bij de Grote Kerk een Nederlands hervormde kerk. Niet meer in gebruik als kerk maar als expositieruimte en voor muziekvoorstellingen.

Aan de zijkant is een zonnewijzer aangebracht door Coenraad ter Kuile in 1836. Helaas was het een bewolkte dag dus konden we niet zien of deze ook echt werkt.

Verder lopen we langs het stadhuis met op dit plein een beeldengroep van Joop Hekman genaamd 'De familie'. Het is een ovaal geïnspireerd door de vorm van het stadhuis. In de volksmond noemen ze het ook wel 'het Ei van Ko'.



En dan komen we aan bij de St. Jacobuskerk. Hier worden we getraceerd op een hele fraaie en fotogenieke omgeving. Maar het mooiste is dat Frits ons meeneemt naar het orgel en wij van bovenaf een mooi zicht hebben de kerk in. Een prachtig gezicht met al die bogen.

Voor wie meer wil weten in onderstaande link staat een beschrijving van het ontstaan van de kerk.

<http://www.architectuurgidsenschede.nl/objects/object00000118/>.

Dit was ook het laatste van de rondleiding door Frits. Hij heeft ons twee uur lang de mooiste plekjes van Enschede laten zien. Daar wordt je hongerig van en we gaan dus eerst op zoek naar een eetgelegenheden. Deze is gevonden bij La Place.





Na de lunch hebben we de middag voor ons zelf. Er zijn verschillende opties. Of nog een keer de stad in, of naar Rombeek. De wijk die helemaal opnieuw is neergezet na de vuurwerkcramp in 2000. De meesten kozen voor Rombeek. Daar was ook genoeg te zien. Bv. in de Museumfabriek. Hier was een tentoonstelling geheten de 'Tijdelijke textieldrukkerij'. Verder vindt je daar Artez de kunstacademie, Het Balengebouw dit was vroeger een katoenopslagplaats en 'de Eekenhof' dit is het hoogste wooncomplex in Rombeek.

Na heel wat kilometertjes gelopen te hebben raakt de energie op en de klokt tikt naar 17.00 uur. Dit was het tijdstip dat we hadden afgesproken om te vertrekken naar ons overnachtingshotel in Beuningen.

Daar aangekomen wordt er door Annet en Annelies ingecheckt en kunnen we naar onze kamer om ons op te frissen en uit te rusten voor het avondeten.

Om 18.45 uur worden we in het restaurant verwacht voor een drie-gangen diner.

Dit smaakte ons allemaal prima na een dag buiten geweest te zijn. Onder het eten werd er het nodige gelachen en gekkigheid gemaakt. Maar we hebben het geen van allen laat gemaakt, dan merk je toch dat de leeftijd ook een rol gaat spelen en rond 22.30 uur was iedereen vertrokken naar zijn kamer voor de nodige nachtrust.

De volgende dag werden we om 8.00 uur verwacht aan het ontbijt. Deze dag gingen we doorbrengen bij het Landgoed Singraven.

*Singraven is een landgoed nabij Denekamp in de gemeente Dinkelland. Tot het landgoed behoren behalve de havezate ook de watermolen van Singraven aan de Dinkel, een koetshuis en een aantal pachtboerderijen. Singraven wordt voor het eerst vermeld in 1381 en het eerste Huis Singraven dateert uit 1415.*



Bij het Landgoed werden we om 10.30 uur aan de poort verwacht voor een rondleiding in het huis.

We kregen een vriendelijke en spraakzame gids. Ze wist enorm veel te vertellen over de vroegere bewoners van het Landgoed. Er is heel veel bewaard aan kunst en meubilair. En alle kamers zijn in tact gebleven nadat de laatste bewoner was overleden.

Via deze link [www.singraven.nl/landgoed/historie/](http://www.singraven.nl/landgoed/historie/) is er veel terug te lezen van wat er verteld is dit ochtend. Na de rondleiding konden we nog even door het park lopen om daarna richting de het koetshuis te gaan voor de lunch.

Na de lunch die overigens goed smaakte na al die informatie was de middag weer voor ons zelf.

Je kon kiezen met een bezoek aan de houtzaagmolen, bezoek aan park of arboretum.

Of niks natuurlijk maar ja dat is geen optie als je in zo'n mooie omgeving bent en het weer was ook fantastisch. Heerlijke temperatuur met een zonnetje erbij.

Annet en ik gingen eerst naar het Arboretum, waar we veel mooie bomen, planten en insecten, vlinders e.d. hebben gezien. Ook stikte het er van de muggen. Op dat moment leken ze onschuldig. Maar later in de avond en nacht bleek dat helaas niet zo te zijn. Ze hadden me goed te pakken gehad.

Rond 17.00 uur gingen we weer terug naar het hotel voor het zelfde ritueel als de dag ervoor.

Oprissen, uitrusten, eten, kletsen, gezelligheid enz.

Ook nu was iedereen weer vroeg vertrokken, alhoewel er niet direct geslapen werd. De app bleef maar pingelen. Want ja het songfestival was er en Nederland zou toch wel een hele goeie kans maken. Maar ook dat ene raadsel van Adri was nog steeds niet opgelost.

Hoe zat dat toch met die boer en zijn twee zonen één altijd dronken en de ander nooit nuchter en dat gouden klokje wat geërfd zou kunnen worden? Het blijft een raadsel of niet Annelies?





Toch was iedereen weer even fris en vrolijk de volgende ochtend aan het ontbijt voor ons alweer laatste dag met elkaar op stap.

Deze dag gaan we naar Ootmarsum. Ootmarsum is een stadje in Twente. Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Tot 2001 vormde Ootmarsum met enkele omliggende buurtschappen de gemeente Ootmarsum. In 2001 is de gemeente Ootmarsum met de gemeenten Denekamp en Weerselo gefuseerd tot de gemeente Dinkelland. Bron [Wikipedia](#).

Maar eerst ontbijten, spullen bij elkaar rapen en uitchecken.

Om 10.00 uur worden we verwacht bij Oldtimers van de Ootmarsummer Bierbrouwerij Heupink en Co. Hier krijgen we de gelegenheid om drie kwartier los te gaan met onze camera's.

Helaas was de eigenaar er niet bij om enige uitleg te geven maar ik denk dat we ons wel vermaakt hebben. Na deze drie kwartier was er wel eerst behoefte aan koffie met gebak. (hebben we dat eigenlijk wel genomen) ik weet het niet meer. Of was er geen appeltaart??



Na de koffie gingen we het openluchtmuseum in. Ook hier kon weer naar hartenlust gefotografeerd worden. Leuke boerderijtjes in oude stijl ingericht erom heen gescharrel van kippen. Heel fotogeniek. Ook voor de groepsfoto. En geen statische maar één met beweging.

Tijd voor de lunch, lekker op het terras bij het museum. Na de lunch was het weer vrij voor iedereen.

We gingen allemaal Ootmarsum in. Een leuk stadje met veel galerijen, leuke pleintjes en veel toeristen op de terrassen. Daar was het weer dan ook zeker voor. Heerlijke temperatuur en zon.

En dan was er ook een moment dat we weer naar huis zouden gaan. Ieder was vrij om te gaan wanneer men wilde. Rond half vier gingen de meesten dan ook op naar huis.



Ik kan wel zeggen denk ik namens iedereen dat het een zeer geslaagd en gezellig weekend is geweest. En voor mezelf sprekend, de eerste keer dat ik mee ging : Het is me goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.



Annet en Annelies bedankt voor jullie organisatie van dit leuke gevarieerde weekend in Twente.

Groet van de ambtenaar van de burgerlijke stand - Flory

